



**21ο πανδημοσιού παλληλικό
συνέδριο της ΑΔΕΔΥ**



Oργανωτικά

Ημερομηνία και διάρκεια συνέδριου

Συμμετοχές

Ημερήσια διάταξη

Αποχώρηση των ταχυδρομικών από την ΑΔΕΔΥ

Αντιδράσεις των διεθνών οργανώσεων

Η Δ΄ Συντακτική πράξη

Μια απόλυτα ελεγχόμενη κοινωνία

Οι εργασίες του 21ου πανδημοσιούπαλληλικού συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ άρχισαν στις 21 Σεπτεμβρίου 1970 στην Αθήνα, στην αίθουσα συνελεύσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους και ολοκληρώθηκαν στις 23 του ίδιου μήνα.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 249 αντιπρόσωποι από οργανώσεις της χώρας - μέλη της ΑΔΕΔΥ

Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων είχε καθοριστεί ως εξής:

- Λογοδοσία διοίκησης.
- Απολογισμός οικονομικής διαχείρισης.
- Έλεγχος πεπραγμένων.
- Διεκδικήσεις δημοσίων υπαλλήλων.
- Εκλογή νέου Γενικού Συμβουλίου.

To πολιτικό και συνδικαλιστικό κλίμα

Ο νόμος 496/70 μετέτρεψε τα ταχυδρομεία σε Ν.Π.Ι.Δ. Η μετατροπή αυτή έθεσε αυτόματα τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους εκτός δημοσιούπαλληλικής ιδιότητας και τους εκπροσώπους τους εκτός του 21ου συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ. Βαριά απώλεια για το δημοσιούπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα, αφού ο χλάδος των ταχυδρομικών είχε προσφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη του κινήματος και στην επίλυση πολλών δημοσιούπαλληλικών προβλημάτων.

Οι αθρόες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων από τη δικτατορική κυβέρνηση των συνταγματαρχών προκαλούν τις έντονες αντιδράσεις των ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η P.S.I, μάλιστα, ιδιαίτερα ενοχλημένη για τη συμπόρευση της ηγεσίας της ΑΔΕΔΥ με τους δικτάτορες, τη διαγράφει από μέλος της, στο συνέδριο της στη Βιέννη, το 1968.

Οι δικτάτορες προκειμένου να προλαβουν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας προχωρούν στην έκδοση της Δ΄ Συντακτικής Πράξης που απαγόρευε το δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας για τις απολύσεις.

Όλα είναι υπό έλεγχο. Οι “αντιπρόσωποι” στο συνέδριο είναι από πριν καθορισμένοι και οι διαφορετικές απόψεις άφαντες. Στόχος να εμφανίζονται όλα τέλεια και να υμνούνται -προπάντων να υμνούνται- οι “πρωτεργάτες”, είτε στο επίπεδο της “Εθνικής κυβέρνησεως”, είτε στο επίπεδο της ΑΔΕΔΥ, είτε όπου αλλού.

Τα δημοσιεύματα εποχής των συνδικαλιστικών εντύπων της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ δίνουν την ως άνω εικόνα με τον καλύτερο τρόπο.

**Η ΟΛΜΕ για το
κλίμα του
συνεδρίου**

Στο Δελτίο Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, τεύχος 340 (Οκτώβριος 1970), περιγράφεται ως εξής το κλίμα που επικράτησε στο συνέδριο:

«Παραδειγματική υπήρξεν η οργάνωσης του συνεδρίου, διά την οποίαν η Δ/νσις της Ομοσπονδίας αισθάνεται την υποχρέωσην να συγχαρή και από της θέσεως αυτής τον πρωτεργάτην και πρωταθλητήν του συνεδρίου, Πρόεδρον της ΑΔΕΔΥ κ. Ζαφ. Παπαμιχαλόπουλον.

Δέον να σημειωθή ότι αι εργασίαι του συνεδρίου διεξήχθησαν μέσα εις μίαν ατμόσφαιραν ευπρεπείας και κοσμιότητος, η οποία ήτο αποτέλεσμα της ωριμότητος, της αξιοπρεπείας και της μετριοπαθείας, που διέκριναν τους κ.κ. συνέδρους.

Οι πάντες προσήλθον διά να βοηθήσουν εις την ομαλήν διεξαγωγήν των εργασιών του συνεδρίου και να συμβάλουν από της σκοπιάς των εις την καλυτέραν μελέτην και παρουσίασιν των προβλημάτων του δημοσιούπαλληλικού κόσμου της χώρας, ώστε να τεθούν προς επίλυσιν ενώπιον των αρμοδίων κυβερνητικών και υπηρεσιακών παραγόντων.

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης συμμετέσχεν ενεργώς εις πάσας τας συγχροτηθείσας επιτροπάς, αι δε προτάσεις της εκρίθησαν ως άκρως επιτυχείς και εγένοντο αποδεκτάι υπό μορφήν προισμάτων υφ' ολοκλήρου του δημοσιούπαλληλικού κόσμου της χώρας».

**Η ΔΟΕ για το κλίμα
του συνεδρίου**

Αντίστοιχα, το Διδασκαλικό Βήμα, αριθ. 681 (5 Οκτωβρίου 1970), περιγράφει ως εξής το κλίμα που επικράτησε στο συνέδριο:

«Το συγκληθέν προσφάτως, συνέδριον της ΑΔΕΔΥ, με ενεργόν συμμετοχήν της ΔΟΕ, υπήρξεν άριστον εις οργάνωσιν, υποδειγματικόν κατά την διεξαγωγήν των εργασιών αυτού, ανταποκρινόμενον προς το ύψος της τάξεως των Δημοσίων Υπαλλήλων, γόνιμον εις προίσματα.

Εδόθη η ευκαιρία εις τους συνέδρους να ενιαιοποιήσουν τα βασικά και γενικά αιτήματα του δημοσιούπαλληλικού κόσμου της Χώρας και να υποβάλουν ταύτα τοις αρμοδίοις προς επίλυσιν των.

Αποτελούν, δι' ημάς, παραγόντων σημείον αι δηλώσεις του Υπουργού Αναπληρωτού Συντονισμού κ. Φθενάκη, ο οποίος, κατά την επίσημον ημέραν του Συνεδρίου, δεν παρέλειψε, αποκαλών τους δημοσίους υπαλλήλους συνεργάτας και αρωγούς, με την μεγαλυτέραν μερίδα ενεργούν συμμετοχής εις την αναπτυξιακήν προσπάθειαν της Εθνικής Κυβερνήσεως, να δηλώσῃ, ότι αναμένει συντόμως να υποβληθούν αυτώ τα προίσματα του Συνεδρίου, ίνα εξετασθούν και δοθούν αι δυναταί λύσεις, αι οποίαι θα είναι ανάλογαι με τας δυνατότητας, επί του παρόντος, του οικονομικού δυναμικού της Χώρας.

Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και ιδιαιτέρως οι διδλοί, έχονταν βασίμους λόγους να πιστεύονταν, ότι αι ανωτέρω δηλώσεις του κ. Υπουργού, ως αληθείς και ανυπόκριτοι, θα υλοποιηθούν, αρχής γενομένης από του προσεχούς έτους, προς μεγάλην ανακούφισιν και ικανοποίησιν των "συνεργατών του"».

Η συμπόρευση της ΑΔΕΔΥ με τους δικτάτορες εντυπωσίασε φαίνεται τον αιμερικανικο παράγοντα. Το Μάρτιο του 1969 ο πρέσβης των Η.Π.Α. στην Αθήνα καλεί τον Πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ Ζαφείρη Παπαμιχαλόπουλο να επισκεφθεί επίσημα και για δύο μήνες τις ΗΠΑ.

Βόμβα στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ

Η συμμετοχή της ΟΛΜΕ στο συνέδριο

Στις 2 Αυγούστου 1969 τοποθετείται βόμβα στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ Μια δεύτερη βόμβα τοποθετήθηκε στα γραφεία το 1973.

Στο συνέδριο εξαναγκάζεται από το καθεστώς να λάβει μέρος και η ΟΛΜΕ. Ελάχιστες ΕΛΜΕ πραγματοποιούν εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων. Η συντριπτική πλειοψηφία τους έρχεται με έγκριση των αρχών ασφαλείας. Το ίδιο φυσικά γίνεται και με τους αντιπροσώπους των άλλων ομοσπονδιών.

Ο γενικός γραμματέας της ΟΛΜΕ Νικόλαος Μιχαήλ, χαιρετίζοντας τους αντιπροσώπους του συνεδρίου, λέει τα εξής:

«Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής, διότι μου παρέχεται σήμερον η ευκαιρία να απευθύνω εξ ονόματος του Δ/κού Συμβούλιον της ΟΛΜΕ και 12.000 συναδέλφων χαιρετισμόν αγάπης προς όλους υμάς τους εκπροσώπους των δημοσιοϋπαλληλικών κλάδων, οι οποίοι διά της εδώ παρουσίας σας δίδετε το παρόν εις τον στίβον του συνδικαλιστικού καθήκοντος και του εθνικού χρέους.

Είναι ο χαιρετισμός των σεμνών λειτουργών της υψηλοτέρας εις τον κόσμον αποστολής: της διαμορφώσεως ηθικών χαρακτήρων και εργατών του πνεύματος και της επιστήμης. Είναι ο χαιρετισμός των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι δικαιώνονται και καταξιώνουν την ζωήν των δημιουργίας. Διά της δημιουργίας έργου πνευματικού. Παραλαμβάνουν οι άνθρωποι αυτοί από τους γονείς ό,τι πολυτιμότερον έχουν, τα παιδιά των, και αναλαμβάνουν να τα μορφώσουν, να τα οδηγήσουν από την άγνοιαν εις την γνώσιν, από την αμάθειαν και το σκότος εις το φως της αληθείας, συνάμα δε να διαπλάσουν τον χαρακτήρα των και να στερεώσουν μέσα των την πίστιν εις τους μεγάλους σκοπούς της ζωής, εις τας ηθικάς και πνευματικάς αξίας, διά τας οποίας ο άνθρωπος αγωνίζεται επί της γης.

Διά του πανελληνίου τούτου συνεδρίου, κ.κ. σύνεδροι, παρέχεται η δυνατότης και η ευκαιρία να ακουσθούν οι παλμοί των δημοσιοϋπαλληλικών κλάδων και να μεταφερθούν ενταύθα οι ανησυχίαι και αι ελπίδες, αι σκέψεις και τα προβλήματα, που απασχολούν τους δημοσίους υπαλλήλους.

Είναι ανάγκη κατά την διάρκειαν των εργασιών του συνεδρίου τούτου να εξετασθή με όλην την σοβαρότητα και την απαιτούμενη εμβούθειαν το όλον δημοσιοϋπαλληλικόν πρόβλημα, να μορφωτούμεθη η γνώμη των κλαδικών οργανώσεων, να καθορισθούν αι λογικαί διεκδικήσεις και δίκαιαι απαιτήσεις, να εκτεθούν εις όσον το δυνατόν ευρυτέραν δημοσιότητα και να υποδειχθούν όλα τα μέτρα εκείνα, που θα μας επιτρέψουν διά της εφαρμογής των να είπωμεν ότι ο δημοσιοϋπαλληλικός κόσμος της χώρας, κάτω από την θερμούργον πνοήν και προστασίαν της Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως, απέκτησε την θέσιν και την αξίαν που του ανήκει.

Με πλήρη συναίσθησην της υψηλής αποστολής του συνεδρίου και με αυτοσεβασμόν και αξιοπρέπειαν καλούμεθα όλοι οι κλάδοι να εργασθώμεν αόκνως διά την επιτυχίαν και ευόδωσιν των εργασιών του, πράγμα το οποίον, εις τελευταίαν ανάλυσιν, θα αποβή προς όφελος του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου της χώρας.

Είναι ανάγκη πάντες οι εκπρόσωποι των δημοσιοϋπαλληλικών οργανώσεων κατά την διάρκειαν του συνεδρίου τούτου να επιδείξωμεν καλήν πίστιν και ενμενή διάθεσιν διά να συζητήσωμεν, να πείσωμεν ή να πεισθώμεν.

Η αλληλεγγύη, η υπαλληλική συνείδησις, η συναδελφική κατανόησις πρέπει να λάμψουν διά της παρουσίας των και να μη αποσυντεθούν και εμφανίσουν αιδή όψιν,

ενθυμίζουσαν το φαύλον παρελθόν. Είναι ανάγκη να μη αγνοηθούν η λογική, η ηθική και το δίκαιον και να μη κατέλθωμεν ως παλαισταί κατά κλάδους εις τον στίβον των διεκδικήσεων.

Όλοι ημείς οι εκπρόσωποι της Μέσης Παιδείας πιστεύομεν, κ.κ. σύνεδροι, ότι τα θέματα, τα οποία θα συζητηθούν κατά την διάρκειαν των εργασιών του συνεδρίου τούτου, εκπροσωπούν τους περισσοτέρους τουλάχιστον κύκλους των ενδιαφερόντων μας και η συμμετοχή εις τας συζητήσεις όλων των εκπροσώπων των δημοσιούπαλληλικών κλάδων, αφ' ενός μεν θα συντελέσῃ εις την τυχόν συμπλήρωσην τούτων, αφ' ετέρου δε θα εξασφαλίσῃ την επικράτησην των ορθοτέρων επ' αυτών γνωμών.

Είναι ανάγκη, κατά την διάρκειαν των τομημέων εργασιών του συνεδρίου τούτου, ο δημοσιούπαλληλικός κόσμος να μελετήσῃ τας ανάγκας και τας οικονομικάς δυνατότητας της χώρας μας, να τας συνειδητοποιήσῃ, να καταρτίσῃ το ολοκληρωτικόν του πρόγραμμα, διά να καταστήσῃ γνωστόν τι ζητεί και τι επιδιώκει δι' αυτού και διά να παρακαλέσῃ και πείσῃ όλους ότι επιτακτικά ανάγκαι επιβάλλουν την υιοθέτησην τούτου υπό του Κράτους.

Γνωρίζομεν ότι η κατάρτιση σοβαρού προγράμματος, προοριζομένου να εξυπηρετήσῃ τα ενδιαφέροντα και τας ανάγκας της διαφοροποιημένης κατ' ασχολίας δημοσιούπαλληλίας, απαιτεί βαθείαν μελέτην, προσεκτικήν έρευναν, επιμελείς μόχθους.

Αποβλέποντες όμως εις τας μεγάλας ωφελείας, αι οποίαι δύνανται να προκύψουν διά τον δημοσιούπαλληλικόν κόσμον, πιστεύομεν ότι θα υπάρξῃ και η θέλησις και η δύναμις διά να αγάγωμεν εις ικανοποιητικόν πέρας το βαρόν τούτο έργον.

Είναι ανάγκη ακόμη, κ.κ. σύνεδροι, με την λήξιν του συνεδρίου τούτου να παραδώσωμεν το δημοσιούπαλληλικόν σκάφος, την δημοσιούπαλληλικήν υπόθεσιν εις χείρας αξίου και ικανού κυβερνήτου. Και από της πλευράς αυτής είμεθα ευτυχείς, διότι μας εδόθη, έστω και επ' ολίγον, η ευκαιρία να διαπιστώσωμεν ότι ο πρόεδρος της απελθούσης Διοικήσεως κ. Παπαμιχαλόπουλος υπήρξε και είναι και ικανός και άξιος κυβερνήτης του δημοσιούπαλληλικού σκάφους.

Θέλομεν δε να πιστεύωμεν ότι, εάν περιστοιχισθή από ένα άξιον επιτελείον συνεργατών, θα καταστή αξιώτερος εις το μέλλον και θα διαθέτη όλον τον χρόνον του και θα υποβάλλεται αγογύνστως εις όλους τους κόπους της Διοικήσεως και του χειρισμού των πολλαπλών ζητημάτων του δημοσιούπαλληλικού κόσμου, χωρίς να αποβλέπῃ – και δεν αποβλέπῃ – εις θεραπείαν φιλοδοξιών ή την κάρπωσιν ατομικών ωφελημάτων.

Θέλομεν να πιστεύωμεν ότι θα γίνη ένας δεξιοτέχνης μαέστρος, ο οποίος, κάτω από την μαγικήν μπαγκέτα του, θα συντονίζῃ τας απαιτήσεις και διεκδικήσεις της διαφοροποιημένης κατ' ασχολίας και συμφέροντα δημοσιούπαλληλίας, ώστε να μη ακούεται η παραμικρά παραφωνία. Διότι, εάν δεν εξουδετερώθοιν αι ενδούπαλληλικαί παραφωνίαι, θα υπάρξῃ κατ' ανάγκην διάλυσις της ορχήστρας. Οταν δε κανείς ηγήται ομάδων, δεν έχει το δικαίωμα να τας κατευθύνη σύμφωνα με τας προσωπικάς του φιλοδοξίας και αντιλήψεις ή σύμφωνα με την επιθυμίαν εξωύπαλληλικών παραγόντων, εάν θέλη να είναι ειλικρινής ηγέτης.

Οφείλει να λαμβάνη σοβαρώς υπ' όψιν κατά πάσαν κίνησίν του την θέλησιν, την δυναμικότητα και την υπευθυνότητα των ανθρώπων που κινούνται πίσω του. Οφείλει

ακόμη να λαμβάνη υπ' όψιν τους αντικειμενικούς όρους και την ψυχολογικήν κατάστασιν εν γένει υπό την οποίαν θα κινηθή. Άλλως ναναγεί όχι μόνον αυτός προσωπικώς, αλλ' η άλλη υπόθεσις της οποίας ηγείται. Το δε ναυάγιον είναι γνωστόν πόσον δύσκολα επισκενάζεται.

Υπό τας συνθήκας και προϋποθέσεις αυτάς, συγχαίροντες την απελθούσαν Διοίκησιν, εγκρίνομεν τα περιστατικά και χαιρετίζομεν οι Εκπαιδευτικοί της Μέσης το παρόν συνέδριον, ευχόμενοι από βάθους καρδίας λαμπράν επιτυχίαν και ευόδωσιν των υψηλών του σκοπών, διά να δυνηθή να ίδη καλυτέρας ημέρας ο άξιος της υψηλής του αποστολής δημοσιοϋπαλληλικός κόσμος».

Οι εργασίες του συνεδρίου-αποφάσεις

Αποφάσεις

Το πλαίσιο της συζήτησης στο συνέδριο και οι αποφάσεις είχαν από πριν αποφασιστεί από το δικτατορικό καθεστώς σε συνεργασία με την ηγεσία της ΑΔΕΔΥ.

Εξάλλου με απόφαση του καθεστώτος καμία απόφαση και κανένα αίτημα δεν επιτρέποταν να δοθεί στη δημοσιότητα αν δεν είχε την έγκρισή του.

Σύμφωνα με το Διδασκαλικό Βήμα, αριθ. 681 (5 Οκτωβρίου 1970), στο 21ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ μεταξύ των θεμάτων που συζήθηκαν ήταν και τα:

- Οικονομικές και επαγγελματικές διεκδικήσεις δημοσίων υπαλλήλων.
- Συνταξιοδοτικά θέματα.
- Ασφαλιστικά Ταμεία.
- Βελτίωση ιατροφαρμακευτικής περιθαλψης.
- Χορήγηση επιδόματος οικογενειακών βαρών.

Για το μεγάλο θέμα του ανακαθορισμού των σχέσεων δημοσίων υπαλλήλων - κράτους ο Γ. Κατσαντώνης, στο βιβλίο του «Οι δάσκαλοι στους αγώνες για ψωμί - παιδεία - ελευθερία», αναφέρει:

«Σχετικά με το βασικό θέμα της σχέσης δημοσίων υπαλλήλων και κράτους η ΑΔΕΔΥ παραμέρισε τη γενικά και από το συντηρητικό συνδικαλισμό παραδεχτή θέση, ότι ο δημόσιος υπάλληλος, επειδή προσφέρει στο κράτος μια ποσότητα εργασίας και αμείβεται γι' αυτό, βρίσκεται μαζί του σε σχέση εργοδότη προς εργαζόμενο. Στο 21ο Δημοσιοϋπαλληλικό Συνέδριο ο πρόεδρός του είπε σχετικά με το θέμα αυτό: «Οι δημόσιοι υπάλληλοι, πιστεύουν, ότι το κράτος, δεν είναι εργοδότης των, αλλ' ότι αυτοί ούτοι είναι το κράτος και συνομολογούν ανεπιφυλάκτως την διακήρουξιν του πρωθυπουργού μας και αρχηγού της επαναστάσεως κ. Γ. Παπαδόπουλον κατά την ιστορικήν ομιλίαν του εις το "Χίλτον" προς τα διοικητικά και συνδικαλιστικά στελέχη των δημοσίων υπαλλήλων, ότι «ημείς η κυβέρνησης και σεις οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είμεθα αντίδικοι, άλλ' ομόδικοι».

Στα προηγούμενα πλαίσια και με συνεχείς και όλο εντονότερους ύμνους προς τους δικτάτορες η τότε διοίκηση της ΑΔΕΔΥ, ευελπιστούσε σε ευμενή αντιμετώπιση από μέρους τους, των σοβαρών προβλημάτων που βίωνε ο δημοσιοϋπαλληλικός κόσμος.

Αρχαιοεσίες

Με συνοπτικές διαδικασίες, όπως και στο προηγούμενο συνέδριο, εκλέχτηκε το νέο Γενικό Συμβούλιο. Με τον ίδιο τρόπο, το Γενικό Συμβούλιο εξέλεξε την παρακάτω Εκτελεστική Επιτροπή:

**Εκτελεστική
Επιτροπή**

- Ζ. Παπαμιχαλόπουλος, πρόεδρος, προερχόμενος από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εμπορίου.
- Χ. Λάμπρου, αντιπρόεδρος, προερχόμενος από τη ΔΟΕ.
- Φατοέας, αντιπρόεδρος, προερχόμενος από την ΟΛΜΕ.
- Μ. Φραγκάκος, αντιπρόεδρος, προερχόμενος από τους εφοριακούς υπαλλήλους.
- Μ. Παπαδέας, γενικός γραμματέας, προερχόμενος από τους ταμειακούς υπαλλήλους.
- Σ. Παπακώστας, αναπληρωτής γενικός γραμματέας, προερχόμενος από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών.
- Σ. Κατσαφούρος, ειδικός γραμματέας προερχόμενος από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών.
- Κ. Θεοδωρόπουλος, ταμίας, προερχόμενος από τους υπαλλήλους της Πολιτικής Αεροπορίας.
- Σ. Σωτηρίου, μέλος, προερχόμενος από τους τελωνειακούς υπαλλήλους.
- Κ. Φλήρης, μέλος, προερχόμενος από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
- Γ. Νικολούλεας, μέλος, προερχόμενος από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
- Ν. Καραθανάσης, μέλος, προερχόμενος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
- Ν. Λάγιος, μέλος, προερχόμενος από τους υποθηροφύλακες.
- Γ. Τσιλιπάκος, μέλος, προερχόμενος από τη ΔΟΕ.
- Η. Βετούλης, μέλος, προερχόμενος από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Βιογραφικά στοιχεία

Προερχόταν από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων Πολεμικής Αεροπορίας και διέγραψε μια μεγάλη χρονική περίοδο στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αναλαμβάνοντας άλλοτε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα και άλλοτε τα καθήκοντα του οικονομικού γραμματέα.

Για πρώτη φορά εκλέχτηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ από τους γενικούς συμβούλους που προέκυψαν από το 17ο συνέδριο, το Σεπτέμβριο του 1961.

Μετά το 18ο συνέδριο ανέλαβε καθήκοντα γραμματέα οικονομικού ενώ μετά το 19ο συνέδριο παρέμεινε απλό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η δικτατορία του 1967 τον βρήκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, θέση που συνέχισε να διατηρεί.

Οι γενικοί σύμβουλοι που προέκυψαν από το 20ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, το Σεπτέμβριο του 1967, τον εξέλεξαν και πάλι στην Εκτελεστική Επιτροπή και ανέλαβε καθήκοντα οικονομικού γραμματέα.

Το ίδιο έγινε και μετά το 21ο, το 22ο, το 23ο και 24ο συνέδριο.

Η απόφαση 420/1983 του Αρείου Πάγου θα θέσει τέλος στη συνδικαλιστική παρουσία του Κ. Θεοδωρόπουλου.

K. Θεοδωρόπουλος

*Οικονομικός
γραμματέας
της E.E
της ΑΔΕΔΥ*