



## 20ο πανδημοσιοϋπαλληλικό συνέδριο της ΑΔΕΔΥ



## Οργανωτικά

<b>Ημερομηνία και διάρκεια συνεδρίου</b>	Οι εργασίες του 20ού πανδημοσιούπαλληλικού συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ άρχισαν στις 25 Σεπτεμβρίου 1967 στην Αθήνα και ολοκληρώθηκαν στις 27 του ίδιου μήνα.
<b>Συμμετοχές</b>	Στο συνέδριο συμμετείχαν 259 σύνεδροι από 44 οργανώσεις της χώρας - μέλη της ΑΔΕΔΥ
<b>Ημερήσια διάταξη</b>	Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων είχε καθοριστεί ως εξής: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Λογοδοσία διοίκησης.</li> <li>• Απολογισμός οικονομικής διαχείρισης.</li> <li>• Έλεγχος πεπραγμένων.</li> <li>• Διεκδικήσεις δημοσίων υπαλλήλων.</li> <li>• Εκλογή νέου Γενικού Συμβουλίου.</li> </ul>

## Το πολιτικό και συνδικαλιστικό κλίμα

<b>Το σκοτάδι της δικτατορίας</b>	Ήδη από την 21η Απριλίου 1967 η χώρα είχε βυθιστεί στο σκοτάδι. Η δικτατορία των συνταγματαρχών έλεγχε τα πάντα και οι δημοκρατικοί δημόσιοι υπάλληλοι απολύονταν και διώκονταν.  Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, από τις πρώτες μέρες, είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του στους δικτάτορες. Έτσι, λοιπόν, όχι μόνο σιωπά στις διώξεις των δημοκρατικών υπαλλήλων, αλλά επικροτεί «όπως πάσα πράξις δημοσίων υπαλλήλων επιλήσιμος της αποστολής του πατάσεται αμειλίκτως» <sup>1</sup>
<b>Σε διαθεσιμότητα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής</b>	Οι δικτάτορες με τη Γ' Συντακτική Πράξη αποφασίζουν να «εξυγιάνουν τις δημόσιες υπηρεσίες». Ο κατάλογος των απολυμένων υπαλλήλων συνέχεια διογκώνεται. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ Κακατσάκης, Παπαζήσης και Παπανικολάου τίθενται σε διαθεσιμότητα. Ο πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη που είχαν δώσει τα διαπιστευτήριά τους παραμένουν στις θέσεις τους. Ο αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Α. Κακατσάκης με απόφαση του στρατιωτικού διοικητή συλλαμβάνεται στην είσοδο της αίθουσας του συνεδρίου.  Η χούντα των συνταγματαρχών, αφού «διασφάλισε και επικύρωσε τη νομιμοφροσύνη» των αντιπροσώπων έδωσε το πράσινο φως στο συμμετοχο και σ' αυτή τη διαδικασία πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής Ζ. Παπαμιχαλόπουλο να κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 20ού Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ.

1. Λιάσκος, Γ., όπ.π., σ. 122.

### **Οι εργασίες του συνεδρίου-αποφάσεις**

#### **Πανηγυρική συνεδρίαση**

Όλες οι διαδικασίες του συνεδρίου αξιοποιήθηκαν έτσι, ώστε να εκφράζεται ένα συνεχές υμνολόγιο υπέρ της «εθνοσωτηρίου επανάστασεως» και της κυβέρνησης των δικτατόρων.

Η πανηγυρική συνεδρίαση έγινε παρουσία χουντικών υπουργών, του τότε βασιλιά, μερικών επισκόπων και άλλων «παραγόντων».

Ο Γ. Λιάσκος στο βιβλίο του «*Η ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος των δημοσίων υπαλλήλων*», περιγράφοντας την πανηγυρική ατμόσφαιρα του συνεδρίου, αναφέρει ότι ο βασιλιάς στο χαιρετισμό του μεταξύ των άλλων δήλωσε: «... *Ξέρετε πολύ καλά και από το παρελθόν, το μεγάλο ενδιαφέρον του αείμνηστου πατρός μου δι' όλους σας και διά τα προβλήματά σας, ενδιαφέρον το οποίον εκληρονόμησα και εγώ...*».

#### **Αποφάσεις**

Η παρωδία, βέβαια, του 20ού Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ δεν πρόσφερε τίποτε θετικό στο δημοσιϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα και στους δημοσίους υπαλλήλους. Αντίθετα, στο συνέδριο αυτό διαμορφώθηκε μια άκρως επικίνδυνη και αναχρονιστική θέση για τη σχέση υπαλλήλου-κράτους. Η μέχρι τότε επικρατούσα αντίληψη που ήθελε το κράτος εργοδότη και τον υπάλληλο εργαζόμενο υποχώρησε, ενώ ενισχύθηκε η άποψη που υποστήριζε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι το κράτος και συνεπώς δεν υφίσταται σχέση εργοδότη-εργαζόμενου.

Στα πλαίσια της προηγούμενης λογικής συζητήθηκαν επιδερμικά θέματα που είχαν να κάνουν με οικονομικές και επαγγελματικές διεκδικήσεις, με συνταξιοδοτικά προβλήματα, με βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και με διάφορα επιδόματα, όπως αυτό των οικογενειακών βαρών.

#### **Αρχαιρεσίες**

Το νέο Γενικό Συμβούλιο-ένα Γενικό Συμβούλιο επιλεγμένο και αποφασισμένο να στηρίξει τους δικτάτορες- εκλέχτηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Με τις ίδιες διαδικασίες εκλέχτηκε στη συνέχεια από αυτό, η παρακάτω Εκτελεστική Επιτροπή:

#### **Εκτελεστική Επιτροπή**

- Ζ. Παπαμιχαλόπουλος, πρόεδρος, προερχόμενος από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εμπορίου.
- Φ. Βενιζέλος, αντιπρόεδρος, προερχόμενος από τους τελωνειακούς υπαλλήλους.
- Λ. Λαμπρινόπουλος, αντιπρόεδρος.
- Μ. Φραγκάκος, αντιπρόεδρος, προερχόμενος από τους εφοριακούς υπαλλήλους.
- Σ. Παπαδέας, γενικός γραμματέας προερχόμενος από τους ταμειακούς υπαλλήλους.
- Μ. Κουτσοδόντης, αναπληρωτής γενικός γραμματέας, προερχόμενος από τους δικαστικούς υπαλλήλους.
- Μ. Παπακώστας, ειδικός γραμματέας προερχόμενος από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών.
- Κ. Θεοδωρόπουλος, ταμίας, προερχόμενος από τους υπαλλήλους της Πολεμικής Αεροπορίας.

- Κ. Πετρουτζής, μέλος, προερχόμενος από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας.
  - Κ. Χίμος, μέλος προερχόμενος από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Βιομηχανίας.
  - Ν. Λάγιος, μέλος, προερχόμενος από τους υποθηκοφύλακες.
  - Γ. Νικολουλέας, μέλος, προερχόμενος από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
  - Κ. Φλήρης, μέλος, προερχόμενος από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών.
  - Σ. Σπατούλας, μέλος, προερχόμενος από την Ε.Δ.Ο.Θ.
  - Γ. Τσιλιπάκος, μέλος προερχόμενος από τη ΔΟΕ
-

### **Βιογραφικά στοιχεία**



**Αντώνης  
Κακατσάκης**  
Αντιπρόεδρος  
της Ε.Ε  
της ΑΔΕΔΥ

Προερχόταν από τους εφοριακούς υπαλλήλους. Εκλέχτηκε για πρώτη φορά στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ και ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου από τους γενικούς συμβούλους που προέκυψαν στο 19ο συνέδριο, τον Οκτώβριο του 1965. Η δικτατορία των συνταγματαρχών τον βρήκε σ' αυτή τη θέση.

Συμμετείχε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ την 11η Ιουλίου 1967, όπου αποφασίζεται να μην παραιτηθεί κανένα μέλος της ΑΔΕΔΥ από τη θέση του, με το σκεπτικό ότι «η παραίτησις ισαδυναμούσε με λιποταξίαν». Δεν είναι, όμως, από τους έμπιστους των δικτατόρων, γι' αυτό μετά την Ι' Συντακτική Πράξη «περί εξυγιάνσεως των δημοσίων υπηρεσιών» τίθεται σε διαθεσιμότητα μαζί με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Παπαζήση και Παπανικολάου.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 1967, που ξεκινούν οι εργασίες του 20ου συνεδρίου ο Α. Κακατσάκης αποφασίζει να πάει στο χώρο του συνεδρίου. Καθώς έμπαινε στην είσοδο της αίθουσας συλλαμβάνεται από το στρατιωτικό καθεστώς με απόφαση του στρατιωτικού διοικητή.

Μετά την πτώση της δικτατορίας επανέρχεται στη συνδικαλιστική δράση. Εκλέγεται και πάλι στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ και αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου από τους γενικούς συμβούλους που προέκυψαν από το 23ο συνέδριο, το Δεκέμβριο του 1975.

Το ίδιο γίνεται και με τους γενικούς συμβούλους που προέκυψαν από το 24ο συνέδριο, το Σεπτέμβριο του 1979, που τον επανεκλέγουν στην Εκτελεστική Επιτροπή και αναλαμβάνει και πάλι καθήκοντα αντιπροέδρου, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στη διοίκηση Παπακώστα.

Η απόφαση 420/1983 του Αρχείου Πάγου θα αποπέμψει όλη την τότε διοίκηση της ΑΔΕΔΥ και θα οδηγήσει τα μέλη της σε συνδικαλιστική συνταξιοδότηση.