



**14ο πανδημοσιοϋπαλληλικό
συνέδριο της ΑΔΕΔΥ**



Οργανωτικά

Ημερομηνία και διάρκεια συνεδρίου

Οι εργασίες του 14ου πανδημοσιούπαλληλικού συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ άρχισαν στις 15 Δεκεμβρίου 1957 στην Αθήνα και ολοκληρώθηκαν στις 20 του ίδιου μήνα.

Στιγμιότυπο από την πανηγυρική εκδήλωση του 14ου συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ το Δεκέμβριο του 1957. Διακρίνονται ο Αρχιεπίσκοπος Θεόκλητος, ο Γεώργιος Παπανδρέου και μέλη της ηγεσίας της ΑΔΕΔΥ. (Αρχείο Κ. Παπανικολάου)



Μετονομασία συνεδρίου

Το συνέδριο αυτό ονομάστηκε «πανελλαδικό» σε αντίθεση με αυτά των παρελθόντων χρόνων, τα οποία χαρακτηρίζονταν πανδημοσιούπαλληλικά. Εμείς για λόγους συνέχειας θα εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο “πανδημοσιούπαλληλικό”.

Συμμετοχές

Για πρώτη φορά σε συνέδριο της ΑΔΕΔΥ συμμετείχαν και τοπικές οργανώσεις, όπως αυτές της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και του Βόλου. Οι οργανώσεις αυτές είχαν δημιουργηθεί με στόχο να παρεμβαίνουν για την επίλυση τοπικών προβλημάτων, παρά για την επίλυση προβλημάτων που είχαν μια πανελλαδική δημοσιούπαλληλική διάσταση. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκε στο πεδίο δράσης των ομοσπονδιών.

Η διπλή συμμετοχή και με την ιδιότητα της τοπικής ένωσης και με την ιδιότητα της κλαδικής ένωσης δημιούργησε τελικά μια τραγελαφική εικόνα.

Απουσιών συνέχεια...

Από το συνέδριο απουσίαζαν τρεις μεγάλες σε αριθμό μελών ομοσπονδίες: η Ομοσπονδία Περιφερειακών Οικονομικών Υπαλλήλων, η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Οι ομοσπονδίες αυτές αρνούσαν να λάβουν μέρος σε συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, αν δεν τροποποιούσε το καταστατικό της.

Άποψη της
πανηγυρικής
εκδήλωσης του 14ου
συνεδρίου της
ΑΔΕΔΥ. Οι επίσημοι
εισέρχονται
χειροκροτούμενοι
στην αίθουσα της
εκδήλωσης.
(Αρχείο Κ.
Παπανικολάου)



Συνδικαλιστικό κλίμα

Η ενδοσυνδικα- λιστική κρίση εντείνεται...

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια στιγμή όπου η ΑΔΕΔΥ αντιμετώπιζε τη μεγαλύτερη κρίση από την ίδρυσή της. Η πιθανότητα ίδρυσης νέας τριτοβάθμιας οργάνωσης ήταν πλέον ορατή. Τα συνδικαλιστικά έντυπα *Δημοσιοϊπαλληλική*, επίσημο όργανο των δικαστικών υπαλλήλων, *Τα Πανοικονομικά Νέα*, επίσημο όργανο των οικονομικών υπαλλήλων, *Τα Τελωνειακά Νέα*, *Τα Εφοριακά Χρονικά* καθώς και το *Διδασκαλικό Βήμα*, επίσημο όργανο των δασκάλων εξαπέλυαν, συνέχεια, σκληρή επίθεση στη διοίκηση της ΑΔΕΔΥ.

Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα του *Διδασκαλικού Βήματος* αρ. 363 (30 Δεκεμβρίου 1957):

«Η ΑΔΕΔΥ, ούσα αμαρτωλόν κατασκευάσμα μιας δρακός ανθρώπων κατ' ευφημισμόν συνδικαλιστών, απέτυχεν παταγωδώς εις το να προστατεύση τα συμφέροντα της δημοσιοϊπαλληλικής τάξεως.

Ανάπυρος εκ γενετής κατέπεσεν σήμερα εις την κατηγορίαν της δευτεροβαθμίου οργανώσεως. Εξ αυτής δε ταύτης της καταστάσεως, αυτομάτως, γεννάται η ανάγκη της δημιουργίας μιας Τριτοβαθμίου οργανώσεως των Δημοσίων Υπαλλήλων, ήτις θεμελιωμένη επί νέων καταστατικών διατάξεων και συγκροτούμενη, αποκλειστικώς, εκ δευτεροβαθμίων οργανώσεων με ανάλογον και πραγματικήν αντιπροσωπευτικήν και όχι πλασματικήν δύναμιν, θα δυναθή να χειρισθή, υπευθύνως και επιτυχώς, τα θέματα των Δ.Υ. εντός πλαισίων καθαρώς συνδικαλιστικής τακτικής και προοπτικής».

Επισημαίνεται ότι από το Σεπτέμβριο του 1957 πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ είχε αναλάβει ο Χρήστος Αποστολάκος.

Οι εργασίες του συνεδρίου-αποφάσεις

Αποφάσεις

Μέσα σ' ένα τόσο αρνητικό κλίμα για το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα και με την αποχή μεγάλων ομοσπονδιών από τις εργασίες του συνεδρίου η ΑΔΕΔΥ δεν μπόρεσε να δημιουργήσει νέο διεκδικητικό πλαίσιο.

Αρκέστηκε στην επιβεβαίωση των αποφάσεων που είχαν ληφθεί στα προηγούμενα συνέδρια και οι οποίες, ως αιτήματα, δεν είχαν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση και ως εκ τούτου δεν είχαν υλοποιηθεί. Στις συζητήσεις κυριάρχησε το ζήτημα των οικονομικών αποδοχών και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Αρχαιρεσίες

Το νέο Γενικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από το 14ο πανδημοσιοϋπαλληλικό συνέδριο εξέλεξε την παρακάτω Εκτελεστική Επιτροπή:

Εκτελεστική Επιτροπή

- Χ. Αποστολάκος, πρόεδρος, προερχόμενος από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας,
- Χ. Παπαδημητρίου, αντιπρόεδρος, προερχόμενος από την ΟΛΜΕ,
- Χ. Παπαμιχόπουλος, αντιπρόεδρος, προερχόμενος από τους Ταμειακούς υπαλλήλους,
- Αθανασίου, γενικός γραμματέας, προερχόμενος από τους Ταχυδρομικούς υπαλλήλους,
- Ζ. Παπαμιχόπουλος, ταμίας, προερχόμενος από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εμπορίου,
- Κέλλας, μέλος, προερχόμενος από τους Γεωπόνους,
- Γ. Σωτηρίου, μέλος, προερχόμενος από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών,
- Χάντζος, μέλος, προερχόμενος από τους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και
- Ν. Δημόπουλος, μέλος, προερχόμενος από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγιεινής.

Οι σύνεδροι του
14ου συνεδρίου της
ΑΔΕΔΥ κρατώντας
το λάβαρο της
συννομοσπονδίας
καταθέτουν στεφάνι
στο μνημείο του
Άγνωστου
Στρατιώτη. Ήταν 20
Δεκεμβρίου 1957.
(Αρχείο Κ.
Παπανικολάου)



Βιογραφικά στοιχεία

Γεννήθηκε το 1918 στη Λακωνία και σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1944 έως το 1954 εργάστηκε ως δημοσιογράφος. Διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ το 1957 και πρόεδρος της την περίοδο 1958-1961.

Διετέλεσε επίσης πρόεδρος του συλλόγου των εργαζομένων του Υπουργείου Εργασίας.

Λίγες μέρες μετά την επανεκλογή του στην προεδρία της ΑΔΕΔΥ παραιτείται και θέτει υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές με το κόμμα της Ε.Ρ.Ε.

Διετέλεσε Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών με το κόμμα της Ε.Ρ.Ε.

Αργότερα μεταπηδά στο κόμμα της Ένωσης Κέντρου και ο Γεώργιος Παπανδρέου τον κάνει Υπουργό Δημόσιας Τάξης.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ το 1962 τον είχε ανακηρύξει «ισόβιο πρόεδρο» της ΑΔΕΔΥ.

Ως υπουργός εμπλέκεται σε σκάνδαλο λαθρεμπορίας και πέφτει σε δυσμένεια. Το 1965 αποστατεί από την Ένωση Κέντρου.

Συνολικά εκλέχτηκε βουλευτής Αθηνών, το 1961 με την Ε.Ρ.Ε. (ακυρώθηκε τελικά η εκλογή του), καθώς το 1963 και 1964 με την Ένωση Κέντρου. Έγραψε τα έργα: «Συλλογικά Συμβάσεις Εργασίας - Μισθοί, Ημερομίσθια», «Πανδέκτης Αποδοχών Εργαζομένων», κ.ά.

Υπήρξε, επίσης, εκδότης των εφημερίδων «Λαϊκός Αγών», «Λακωνική Φωνή» και «Δημοσιούπαλληλικός Κόσμος».

**Χρήστος
Αποστολάκος**

Πρόεδρος
Ε.Ε ΑΔΕΔΥ