



**6ο πανδημοσιοϋπαλληλικό
συνέδριο της ΑΔΕΔΥ**



Οργανωτικά

Ημερομηνία και διάρκεια συνεδρίου

Το 6ο πανδημοσιούπαλληλικό συνέδριο της ΑΔΕΔΥ άρχισε τις εργασίες του την 22α Ιουνίου 1949 στην αίθουσα των εμπορούπαλλήλων στην Αθήνα. Οι εργασίες του έληξαν στις 2 Ιουλίου 1949, με κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Συμμετοχές

Συμμετείχαν 105 αντιπρόσωποι διαφόρων οργανώσεων απ' όλη την Ελλάδα.

Πολιτικό κλίμα

Η συγκυρία

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου στη χώρα μας βρισκόταν σε εξέλιξη ο εμφύλιος πόλεμος.

Η κυβέρνηση μέσα στα μέτρα που πήρε (περί εκκαθαρίσεων στα μετόπισθεν) ψήφισε το νόμο «περί ελέγχου της νομιμοφροσύνης των δημοσίων υπαλλήλων». Τα γαλλικά συνδικάτα διαμαρτυρήθηκαν στην ελληνική κυβέρνηση και στους διεθνείς οργανισμούς για τις διώξεις των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα. Η ΑΔΕΔΥ αντιδρώντας σχετικά έστειλε επιστολή στη γαλλική οργάνωση και στις οργανώσεις «των ελευθέρων εθνών» λέγοντας: «Αδικείτε την νομιμοσύνη της φυλής μας, απορρίπτετε τις εκτοξευμένες συκοφαντίες κατά της πατρίδος μας (...) ο πόλεμος είναι κατά της επικράτησης του κομμουνισμού που είναι συνώνυμον του σλαβισμού προαιωνίου εχθρού μας».

Παραίτηση της ΕΕ, λόγω απεργίας

Μέσα σ' αυτό το κλίμα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ εισηγήθηκε στο Γενικό Συμβούλιο εικοσιτετράωρη απεργία. Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε τελικά απεργία διαρκείας με αποτέλεσμα να παραιτηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή και να εκλεγεί νέα.

Επιστράτευση απεργών-αναστολή απεργίας

Τη νέα Εκτελεστική Επιτροπή αποτέλεσαν οι: Σ. Παππάς, πρόεδρος, Λ. Λαβράνος αντιπρόεδρος, Γ. Βακάλης, γενικός γραμματέας, Π. Δαράκης, ειδικός γραμματέας, Κ. Μασούρας, ταμίας, Γ. Βουγιουκλάκης, μέλος, Γ. Χατζάκος, μέλος.

Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή κήρυξε απεργία διαρκείας στις 6 Απριλίου 1949. Η απεργία αυτή πήρε τον τίτλο «ο αγώνας της ίσης δυστυχίας».

Ύστερα από 13 μέρες το Γενικό Συμβούλιο ανέστειλε την απεργία αφού η κυβέρνηση επιστράτευσε τους υπαλλήλους των ΤΤΤ, έκανε δεκάδες συλλήψεις και παραπέμφθηκαν στο στρατοδικείο δεκαοχτώ συνδικαλιστές, εκ των οποίων τρία μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

“Εθνική έξαρσις”

Μέσα σ' αυτό το κλίμα συγκλήθηκε το 6ο συνέδριο. Για το κλίμα του συνεδρίου το *Διδασκαλικό Βήμα*, αρ. 112 (30 Ιουνίου 1949), αναφέρει: «Αι εργασίαι του συνεδρίου διεξάγονται εις εγκάδριον ατμόσφαιραν. Επικρατεί εις τούτο εθνική έξαρσις. Και είναι έκδηλος η αποφασιστικότητα των δημοσίων υπαλλήλων να εργασθούν με όλας των τας δυνάμεις δια την ανασυγκρότησιν της πολυβασανισμένης Πατρίδος μας».

**Χαιρετισμοί-
συμμετοχές
επισήμων**

Το συνέδριο χαιρέτισαν διάφορες οργανώσεις. Παραβρέθηκαν εργατικοί αντιπρόσωποι της Μεγάλης Βρετανίας και της Αμερικής.

Εκ μέρους του Π. Κανελλόπουλου παραβρέθηκαν οι: Στυλιανός Γονατάς και Παπαληγούρας.

Εκ μέρους του Βενιζέλου παραβρέθηκαν οι: Παπανδρέου και Τσιμπιδάρος.

Εκ μέρους του Τσαλδάρη παραβρέθηκε ο Βασ. Στεφανόπουλος.

Εκ μέρους του Ζέρβα παραβρέθηκαν οι: Τουρκοβασίλης και Ιωάννου.

Ο πρόεδρος της κυβέρνησης Διομήδης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί το συνέδριο και έστειλε χαιρετιστήρια επιστολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σύνεδροι πήραν απόφαση να στείλουν συγχαρητήριο τηλεγράφημα για την ονομαστική γιορτή του προέδρου της κυβέρνησης. Επίσης, το συνέδριο έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στο στρατό, απέδωσε φόρο τιμής στους πεσόντες και διαμαρτυρήθηκε για το παιδομάζωμα.

Την 26η Ιουνίου όλοι οι σύνεδροι παραβρέθηκαν στην κηδεία του Πρωθυπουργού Θ. Σοφούλη.

Οι εργασίες του συνεδρίου-αποφάσεις

**Ρήξη με την
Ομοσπονδία
Περιφερειακών
Οικονομικών
Υπαλλήλων**

Μετά τον έλεγχο των πληρεξουσίων εγγράφων των αντιπροσώπων αποχώρησε η Ομοσπονδία Περιφερειακών Οικονομικών Υπαλλήλων γιατί το συνέδριο δεν δέχτηκε τη συμμετοχή της με δώδεκα αντιπροσώπους. Σε συμπαραόσταση της Ομοσπονδίας αυτής αποχώρησε και ο αντιπρόσωπος του Εθνικού Τυπογραφείου. Τελικά η συγκεκριμένη Ομοσπονδία έμεινε εκτός ΑΔΕΔΥ ως τον Ιανουάριο του 1950.

**Απολογισμός
Γενικού
Συμβουλίου και
Εκτελεστικής
Επιτροπής**

Μετά την εκλογή του οριστικού προεδρείου το συνέδριο αποφάσισε η έκθεση των πεπραγμένων του αποχωρούντος Γενικού Συμβουλίου να γίνει από τον πρόεδρο της τελευταίας εν ενεργεία Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο έλεγχος περατώθηκε στις 25 Ιουνίου με την έγκριση των πεπραγμένων.

**Τροποποίηση
καταστατικού**

Αποφασίστηκε το Γενικό Συμβούλιο να γίνει πεντηκονταμελές. Επίσης, για την απρόσκοπτη έκδοση του δημοσιογραφικού οργάνου της ΑΔΕΔΥ να συνταχτεί ειδικός οργανισμός.

Μισθολογικά

Μετά από διήμερη συζήτηση αποφασίστηκε το Γενικό Συμβούλιο να επεξεργαστεί πρόταση για τη σύνταξη του οριστικού μισθολογίου στα πλαίσια των παρακάτω γενικών κατευθύνσεων:

1. Ο μισθός να προσανξάνεται με τα επιδόματα πολυετούς υπηρεσίας, ευδόκιμης παραμονής στον αυτό βαθμό, εξάντλησης της ιεραρχίας και οικογενειακών βαρών.
2. Καμιά άλλη πρόσθετη αμοιβή να μη χορηγείται.

3. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων μπορεί να υπάρξει πρόσθετη αμοιβή, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει το 60% του βασικού μισθού.

Το συνέδριο αναγνώρισε ότι η εφαρμογή οριστικού μισθολογίου προϋπόθετε την ύπαρξη σταθερών οικονομικών και δημοσιονομικών συνθηκών. Κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε την περίοδο εκείνη στην Ελλάδα, γι' αυτό και έγινε αποδεκτή η επιδίωξη για τη θέσπιση προσωρινού μισθολογίου.

Το ως άνω μισθολόγιο αποφασίστηκε να βασιστεί στο αντίστοιχο προπολεμικό μισθολόγιο. Επειδή, όμως, η πλήρης προσαρμογή ήταν αδύνατη, αποφασίστηκε να υιοθετηθεί ως προσωρινό μισθολόγιο αυτό της τριμελούς επιτροπής μισθολογίου της ΑΔΕΔΥ. Με τη συγκεκριμένη πρόταση που υποβλήθηκε στην κυβέρνηση προβλεπόταν η τιμαριθμική αύξηση να μην είναι αναλογική, αλλά να προχωρά κατά φθίνουσα πρόοδο. Δηλαδή με συντελεστή που θα μειώνεται προοδευτικά από τον κατώτερο προπολεμικό μισθό προς τον ανώτερο.

Τα επιδόματα

Για τα επιδόματα αποφασίστηκε:

1. Να ζητηθεί η διατήρηση και η αύξηση του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας μέχρι του 40% επί του μισθού.
2. Να διατηρηθεί και να επεκταθεί το οικογενειακό επίδομα. Σ' αυτό τα άρρενα τέκνα να θεωρούνται προστατευόμενα μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας τους, εφ' όσον δεν ασκούν επάγγελμα ή και άνω του 21ου εφ' όσον είναι ανίκανα για εργασία. Τα δε θήλεα τέκνα μέχρι της αποκατάστασής τους και εφ' όσον δεν έχουν ίδιους πόρους. Επιπλέον να θεωρείται προστατευόμενο μέλος η χήρα και η άπορη μητέρα. Το επίδομα των οικογενειακών βαρών να κυμαίνεται από 15-35% επί του μισθού.
3. Να επανέλθει το επίδομα ευδόκιμης παραμονής και εξάντλησης ιεραρχίας.
4. Να διατηρηθεί και να αυξηθεί το επίδομα βόρειας Ελλάδας στο 30%.
5. Να διατηρηθούν όλα τα προπολεμικά χορηγούμενα επιδόματα και να επεκταθούν αυτά στους λειτουργούς μέσης εκπαίδευσης και στους επιθεωρητές στοιχειώδους εκπαίδευσης μέχρι αυτοί να πετύχουν τη διαβάθμισή τους.
6. Να ζητηθεί η κατάργηση των πρόσθετων αμοιβών από συνεργεία, συμβούλια και επιτροπές.

Δαπάνες κίνησης

Το συνέδριο αποφάσισε να ζητηθεί να περιοριστούν οι δαπάνες από τη χρησιμοποίηση αυτοκινήτων και αποστολών στο εξωτερικό.

Οι έκτακτοι

Τέλος αποφασίστηκε να ζητηθεί ο περιορισμός των εκτάκτων ημερομισθίων, των υπαλλήλων με σύμβαση και να σταματήσει ο διορισμός διοικητικών υπαλλήλων για ένα χρόνο.

Σύμπτυξη υπουργείων

Το συνέδριο αποφάσισε να ζητήσει τη σύμπτυξη υπουργείων και υπηρεσιών. Γενικά να ζητηθεί να επικρατήσει πνεύμα οικονομίας.

Διαβάθμιση υπαλλήλων	<p>Για το επαγγελματικό θέμα αποφασίστηκε να ζητηθεί η διαβάθμιση όσων δημοσίων υπαλλήλων δεν είχαν διαβαθμιστεί μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν και οι επιθεωρητές.</p>
Ηθική κάθαρση	<p>Αποφασίστηκε να ζητηθεί η άμεση αποβολή όλων των δημοσίων υπαλλήλων που δεν «ενέπνεαν εμπιστοσύνη».</p>
Άλλα θέματα	<p>Για όλα τα άλλα θέματα αποφασίστηκε να διαβαστούν οι εισηγήσεις και να παραπεμφθούν στο Γενικό Συμβούλιο προκειμένου να προωθήσει τη λύση τους.</p>
Αρχαιρεσίες	<p>Δυστυχώς από την έρευνα στα αρχεία δεν μπορέσαμε να μάθουμε τα ονόματα αυτών που αποτέλεσαν το Γενικό Συμβούλιο.</p> <p>Ο Γ. Λιάσκος μας πληροφορεί στο βιβλίο του «Η ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος των δημοσίων υπαλλήλων» ότι τη νέα Εκτελεστική Επιτροπή αποτέλεσαν οι:</p> <ul style="list-style-type: none">– Σ. Παππάς, πρόεδρος, προερχόμενος από το Σύλλογο Υπαλλήλων Υπουργείου Υγιεινής.– Ζ. Κωτσίκης, αντιπρόεδρος, προερχόμενος από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας.– Λ. Λαβράνος, γενικός γραμματέας, προερχόμενος από την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας.– Κ. Μασούρας, ταμίας, προερχόμενος από το Σύλλογο Υπαλλήλων Ελεγκτικού Συνεδρίου.– Ε. Ξανθός, μέλος, προερχόμενος από το Σύλλογο Υπαλλήλων Υπουργείου Εφοδιασμού.– Γ. Γεωργούλης, μέλος, προερχόμενος από τους Τριατατικούς.– Χ. Παπαδημητρίου, μέλος, προερχόμενος από τους καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης.
Και πάλι παραιτήση της ΕΕ, λόγω απεργίας	<p>Η Εκτελεστική Επιτροπή έμεινε στη διοίκηση της ΑΔΕΔΥ μέχρι τη μεγάλη απεργία της 20ης Μαΐου 1950. Την εβδομή μερα της απεργίας η Εκτελεστική Επιτροπή παραιτήθηκε και το Γενικό Συμβούλιο εξέλεξε νέα Εκτελεστική Επιτροπή την οποία αποτέλεσαν οι:</p> <ul style="list-style-type: none">– Β. Αναστασάτος, πρόεδρος, προερχόμενος από τους Τελωνειακούς.– Σ. Καζάκος, αντιπρόεδρος, προερχόμενος από το Σύλλογο Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών.– Α. Παπαδημητρίου, γενικός γραμματέας, προερχόμενος από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας.– Π. Γίκας, ειδικός γραμματέας, προερχόμενος από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας.– Ε. Ξανθός, ταμίας, προερχόμενος από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εφοδιασμού.– Δ. Φικιώτης, μέλος, προερχόμενος από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Πρόνοιας.– Χ. Παπαδημητρίου, μέλος, προερχόμενος από τους καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης.

Βιογραφικά στοιχεία

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ που προέκυψε από το 6ο πανδημοσιοϋπαλληλικό συνέδριο Σ. Παππάς ήταν προβεβλημένο στέλεχος του Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγιεινής.

Συμμετείχε στις διαδικασίες ίδρυσης της ΑΔΕΔΥ (πριν από το 5ο συνέδριο) καθώς και σε μια από τις προσωρινές διοικήσεις της (1946).

Στις 30 Μαρτίου 1949, όταν παραιτήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή που είχε προκύψει από το 5ο πανδημοσιοϋπαλληλικό συνέδριο, ο Σ. Παππάς ανέλαβε για πρώτη φορά πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ.

Σ. Παππάς
Πρόεδρος
ΕΕ ΑΔΕΔΥ

Σημειώνεται ότι παραιτήθηκε στις 20 Μαΐου 1950 ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων για το μισθολογικό τους πρόβλημα.